

## Generalforsamling 15. april 2019 (perioden 1. april 2018 til 31.3.2019)

### Bestyrelsens beretning

Så nåede vi Generalforsamling nr. 33 for KELA. Nu med 85 betalende medlemmer, hvor vi sidste år havde små 20 flere.

Enkelte har meldt sig ud. Andre har nået en alder, hvor de bare stopper og andre forlader helt denne Verden.

En af disse var Per Samuelson (Sorte). Han deltog altid i vores arrangementer og var bare et menneske, som ikke havde fjender, da han var venligheden selv... Æret være Pers MINDE.

En anden var en Ruth Lassen, lærer på Ellebjerg Skole. Hun var både en superdygtig lærer og et venligt og empatisk menneske... Æret være Ruths minde.

### Eksterne aktiviteter

Om disse kan i læse meget mere på KELAs hjemmeside under menu "afholdte arrangementer 2018".

Men her summarisk:

### Historiske Dage (april 2018 og marts 2019)

- Vi deltog også i år i de Historiske Dage i Øksnehallen, hvor vi sammen med SLAK havde en stand. Formålet er, at vi får talt med de andre foreninger og fortæller om Sydhavnens historie til gæsterne. Vi sælger også bøger og hæfter, da medlemskontingent alene ikke kan dække KELAs udgifter. Men mange af de andre stande uddeler gratis materiale, hvorfor det er svært at sælge Sydhavnen. I år solgte vi dog for ca. 1.700 hvilket var lidt mere end i 2018.
- Jannie Wulff, Karin Parker, Bjarne Weesch, Søren Rød, Hasse, Torben Liebst, Bjarne Weyhe og Jan Arnt havde vagterne begge år.

### Forårsdage (Springdays) på Karens Minde og Dansepavillonen 5. maj 2018

- Vores historiske udstilling i Pavillonen var som sædvanlig godt besøgt, og vi havde hyggelige og seriøse samtaler med mennesker, der viste stor interesse for Sydhavnens historie.
- Faktisk forventede vi at nogle af disse ville vende tilbage som medlemmer, men ingen er desværre vendt tilbage. Til gengæld hyggede bestyrelsen os med flere af vores medlemmer, så det var en fin social dag.

### Golden Days i Dansepavillonen 14. september 2018

- KELA var også med i år. Denne gang under fællestemaet "De ubrugelige", hvor vi havde udlånt en del af vores billeder. Højdepunktet og hovedtemaet var dog Sydhavnsteateret forestilling om de ubrugelige og ikke mindst foredraget, hvor Birgit Kirkebæk fortalte om sin bog "Uduelig og ubrugelig", der handler om Karens Minde og åndsvageforsorgens historie. Søren Sol har både lyd og filmoptagelser fra dagen, som vi endnu ikke har nået at færdigredigere.

### Rundvisning Københavns Rådhus 25. oktober 2018

- Rundvisningen på Københavns flotte rådhus blev en stor oplevelse for deltagerne, med god information om rådhusets arkiv og en interessant rundvisning af Finn Rudaizky.

### Foredrag om havebyen Mozart, oktober 2018

- Heinrich Nielsen fortalte om sin opvækst i havebyen Mozart (grundlagt i 1948), og om hvordan havebyen langsomt ændrede sig fra et sted med jordveje og uden gadelamper til et sted med langt bedre komfort. Men også om et godt sammenhold mellem beboerne og de andre børn. Et paradys på jorden. Vi diskuterede bagefter om de følte sig som havebisser og om forskellen på havefolket og børnene fra karreerne, hvilket gav anledning til en frugtbar debat.

- Apropos havebyen Mozart har Søren Sol og Jan Arnt jeg været til møde (maj 2018) i Havebyen Mozart, hvor vi hørte en masse historier og fik rundvisning, hvor huse i dag sælges til over 4 millioner. Arkivet kvitterede og inviterede i januar 2019 i alt 8 personer opvokset i havebyen op på arkivet, hvor vi hyggede og lavede et lydband, hvor de 8 havebisser fortalte om havebyen og hvordan det var at vokse op. Lydoptagelserne vil snarest blive redigeret og lagt ud på KELAs hjemmeside

### **KELA besøgte boldklubben Frem**

- Bjarne Weyhe og John Kassinger havde arrangeret et fantastisk møde i Frem's klubhus, hvor Finn Boje og andre fortalte insiderhistorier og træk fra boldklubbens op og nedture. Frem serverede også deres berømte Frem gryde, og de fremmødte havde en dejlig aften
- Men: Der var alt for få der havde meldt sig. Den varme gryde kostede under en hund, så jeg tvivler på at det var årsagen til den lave tilmelding. Når vi skal drøfte/godkende denne årsberetning, hører vi gerne jeres vurdering af, hvorfor så få viste interesse. Kan vi lære noget?

### **Sommer og julefrokost**

- Vores sommerfrokost i juni (i bådklubben SYD) og vores julefrokost (på Karens Minde) var som sædvanlig vellykkede, hyggelige og nostalgiske. Vi var små 60 deltagere, hvorfor det kræver en del forberedelse især julefrokosten.
- Dem fra bestyrelsen, der knoklede med julefrokosten har meddelt, at de ikke orker at fortsætte, hvis der ikke i medlemskredsen findes nogle aktive personer, der vil tage et nap både med forberedelserne og under selve festen.

### **Den faste arbejdsgruppe + hjemmeside**

- Rigtig mange er dagligt inde på vores hjemmeside. Ja, faktisk har vi 191 dagligt besøgende, hvilket ingen af de øvrige københavnske arkiver kan matche.
- I vores forsøg på at holde en åben dialog, har bestyrelsen det sidste år valgt at alle mødereferater kan læses på KELAs hjemmeside. Klik ind og bliv klogere på hvad vi egentlig laver
- Vores faste åbningstid for offentligheden er ændret til 2 timer mandage mellem kl. 16-18. Arbejdsgruppen har så meget at lave (arkivering, kontorarbejde, digitalisering, hjemmeside, arrangementer, nyhedsbreve, regnskaber etc.), at de allerede mødes ved 10 tiden, ligesom de udfører arkivarbejde om torsdagen. Den faste stab er Bjarne Weyhe, Bjarne Weesch, Søren Rød Meyer og Søren Sol Meyer, Jannie Wulff, Karin Parker og Lizzie Christensen... Og uden dem ville KELA kun være en skygge af sig selv.

### **Interview og YouTube**

- Folk fra Ålborg Universitet og Danmarks Journalist Højskole (Medieskole) har også kontaktet os, og optaget film og lyd, hvor vi har fortalt om udviklingen i Sydhavnen.
- Medieskolen filmede f.eks. Topper, mens han gik ned af Borgbjergsvej og fortalte om de butikker, der tidligere lå på gaden. Medieskolen havde også arrangeret en samtale mellem pølsemanden Morten Madøre og Jan Arnt, hvor de blandt andet talte om sydhavnsbisser, Scandiagade og tæsk på Ellebjerg skole. Begge samtaler er lagt ud på YouTube.
- Vi har også lavet et interview med Lizzie Christensen, hvor hun fortæller om sin far Rottekongen Cibrino, der boede i Sydhavnen og havde værksted i Sydkrogen. Interviewet og nogle af de melodier Cibrino spillede, har vi lagt ind på hjemmesiden. Det samme er et interview med Ina Munck, der er oldebarn af Frederiksholm Teglværks stifter og direktør Vilhelm Køhler. Begge samtaler kan høres på hjemmesiden under menupunktet ”erindringer”.

## Arkivets arbejdsgruppe contra kaffegruppen

- Ud over den faste arbejdsgruppe, som udfører lokalhistorisk arbejde inkl. betjening af gæsterne, kommer der om mandagen også en lille fast gruppe af medlemmer kun for at sludre og få en kop kaffe i hele åbningstiden. ”Kaffegruppen” kalder vi dem.
- Men, da vores lokale er meget lille skaber det en række problemer og desværre også nogle konflikter.
- Dem der sidder og udfører arkivarbejde har vanskeligt ved at koncentrere sig, ligesom de ikke kan give en ordentlig betjening af folk, der kommer for at levere arkivalier og få lokalhistoriske oplysninger.
- Vi har også bemærket at udefrakommende folk ikke føler sig trygge, når de kommer ind i det lille rum, hvor folk dårlig nok hilser og bare snakker videre. Resultatet er at disse gæster alt for hurtigt smutter og sjældent kommer tilbage, da de ikke har haft en god oplevelse.
- Den nye bestyrelse vil derfor prøve at finde en form, så vi kan tage bedre vare på folk, der kommer med arkivalier eller for at indhente informationer om Sydhavnen, ligesom vi gerne vil finde en form, hvor flere end ”kaffegruppen” slår en smut forbi Arkivet.
- Vi har forsøgt at løse problemet ved at opdele det i to åbningstider, og opfordrede Jørgen Topp Lassen til at stå for ”kaffegruppen”, sørge for åbningstider, rengøring etc., men det ville han ikke.
- Vi arbejder derfor på andre løsninger, hvor flere end den faste ”kaffeklub” får lyst til at besøge arkivet for en sludder, men bare ikke fast hver mandag... men ad hoc når lysten er der.
- Vi arbejder også på en løsning, hvor vi laver nogle medlemsmøder, hvor vi kun mødes for at hygge, fortælle røverhistorier og se gl. filmklip og lysbilleder. Men vi har endnu ikke lagt os fast på en bestemt løsning og hører gerne medlemmernes mening.

## Fremtiden

- Vi har allerede planlagt vandreturen til Fiskerihavnens Stejleplads den 20. maj kl. 17, som også er sendt ud som servicebrev.
- Derudover har vi planer om udflugt til Københavns Roklub i august, og til brandstationen, hvor der nu også er museum til september og til oktober et foredrag om 50’er Rock’n’Roll.
- Endvidere skal vi have planlagt den traditionsrige sommerfrokost i juni og julefrokosten i december. Bestyrelsen orker ikke at stå for hele arrangementet, hvorfor vi meget gerne hører om nogle frivillige vil melde sig for at hjælpe.
- Vi modtager også gerne forslag til andre arrangementer ... og om der er nogle, der vil hjælpe med at arrangere disse.
- Vi hører også gerne hvad i synes om de udsendte servicebreve.

Sekretær i KELA / Jan Arnt